

Ο ΨΕΥΤΗΣ ΒΟΣΚΟΣ



Ο λύκος! ο λύκος!

Ένας μικρός βοσκός έβοσκε το κοπάδι
του έξω από το Χωριό. Μια μέρα,
θέλοντας να διασκεδάσει, άρχισε να
φωνάζει δυνατά:
«Ο λύκος! Ο λύκος!»



**Οι χωρικοί, όταν τον άκουσαν, νομίζοντας
ότι έρχεται ο λύκος έτρεξαν να τον
βοηθήσουν και τότε είδαν πως τους
κορόιδευε. Ο μικρός βοσκός ξανάκανε το
ίδιο κι άλλες φορές, ώσπου οι χωρικοί
σταμάτησαν να του δίνουν σημασία.**



Ο λύκος! ο λύκος!

Μια μέρα, όμως ήρθε στ' αλήθεια ο λύκος και, όταν το παιδί άρχισε να φωνάζει με όλη του τη δύναμη:

« Ο λύκος! Ο λύκος !», κανείς δεν παρουσιάστηκε να το βοηθήσει. Έτσι ο λύκος του έφαγε όλα τα αρνιά.



Ο μύθος αυτός
θέλει να μας πει
ότι, όποιος λέει
ψέματα, δεν τον
πιστεύει κανείς
ούτε και όταν
λέει αλήθεια.



77ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

**ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ:
ΚΛΕΑΝΘΗΣ, ΜΑΘΗΤΗΣ ΤΗΣ Γ' ΤΑΞΗΣ**

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2017-2018